

Ήταν ένα μικρό καράβι!

...όταν το παιχνίδι, η παρέα και η καλοπέραση γίνονται κίνητρο για μάθηση.

από τον Γιάννη Δήμα
Φωτογραφία: Newsville.be

Η οργάνωση Ήταν Ενα Μικρό Καράβι ήρθε με ποιότητα και ζεστασιά να καλύψει μια ανάγκη και παράλληλα ένα κενό, αυτότηςγνωριμίαςκαιεπικοινωνίαςελληνόφωνωνπαιδιών σε ένα φιλόξενο πλαίσιο δημιουργικής ενασχόλησης με χαρακτήρα ελληνικό και εκπαιδευτικό. Η προστιθέμενη αξία αυτής της προσπάθειας βασίζεται σε τρία πρόσωπα χαμογελαστά, που αποπνέουν εμπιστοσύνη και φροντίδα. Η Παυλίνα Μαρκοπούλου, η Σοφία Καβαρατζή και η Λένα Χατζηγηγορίου ανοίγουν για δεύτερη χρονιά την μεγάλη αγκαλιά τους και ετοιμάζουν το Καράβι για να υποδεχτούν στο χαμογελαστό τους ταξίδι ακόμα περισσότερα παιδιά.

Ο κόσμος του Καραβιού

Όταν άνοιξε η πόρτα στο 109 της οδού Louis Jasmin το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν το τεράστιο χαμόγελο της Παυλίνας. Συστάσεις στην είσοδο του Καραβιού, καφεδάκι ζεστό με μπισκότα για εμάς και τους γονείς που βρίσκονταν ήδη «εν πλω», τα παπούτσια στην είσοδο και με διστακτικά βήματα προχωρήσαμε στον μαγικό κόσμο των παιδιών! Παντού παιδιά: μικρά, πιο μικρά, ξανθά, μελαχρινά, με κοτσιδάκια με σορτσάκια, με γυαλιά, όρθια, καθισμένα στο πάτωμα.. Ο πολύχρωμος χώρος έχει σε κάθε του γωνιά και ένα ξεχωριστό παιχνίδι, μια διαφορετική ενασχόληση. Υπάρχουν μικρές και μεγαλύτερες βιβλιοθήκες γεμάτες βιβλία, παιχνίδια, τηλεόραση και dvd, διακοσμητικά, ζωγραφιές και καλλιτεχνήματα, ενώ λίγο πιο δίπλα βλέπουμε την σκηνή του κουκλοθέατρου αλλά και του θεάτρου σκηνών. Την εικόνα συμπληρώνουν μικρά καθίσματα, μεγάλα κουκλιά και μαξιλάρες που βρίσκονται πάνω στο πολύχρωμο δάπεδο. Οι μικροί φίλοι του Καραβιού έχουν ήδη αρχίσει να ταχτοποιούν το χώρο ενώ παράλληλα καταφθάνουν οι γονείς για να παραλάβουν τους χαρούμενα παιδιά τους! Λίγα λεπτά μετά σε ήρεμο πια περιβάλλον έχουμε κοντά μας την Παυλίνα και η συζήτηση αρχίζει.



Λένα Χατζηγηγορίου, Παυλίνα Μαρκοπούλου, Σοφία Καβαρατζή

Παυλίνα πες μας πώς σκεφτήκατε να ξεκινήσετε το Μικρό Καράβι;

Η ιδέα ξεκίνησε από μια ανάγκη, αυτή να βρούμε παρέα στα ελληνικά για τα δικά μας τα παιδιά που δεν πάνε σε ελληνικό σχολείο και να ενώσουμε τις προσπάθειες μας, που ούτως ή άλλως κάναμε χωριστά, με πείσμα και επιμονή

Το Μικρό Καράβι είναι ένας χώρος προσφοράς στο παιδί, στους γονείς και στον πολιτισμό.

αλλά και με κέφι πολύ, να περάσουμε στα παιδιά μας τη γλώσσα, τις παραδόσεις και έθιμα της πατρίδας μας. Θελήσαμε να δημιουργήσουμε μια αφορμή για τη χρήση της γλώσσας μας. Το παιχνίδι, η παρέα και η καλοπέραση γίνονται κίνητρο για μάθηση.

Το όνομα;

ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ... τραγούδι των παιδικών μας χρόνων, γνωστό σε όλους, υπάρχει και στα γαλλικά... Μικρό γιατί είμαστε μικρές! (γέλια) ε, μάλλον τα παιδιά είναι μικρά, Καράβι γιατί με τα βιβλία και τις δραστηριότητες ταξιδεύουμε μακριά και εξίσου σπουδαίο, τα κεφαλαία γράμματα υπάρχουν όλα και στα γαλλικά για την asbl που δημιουργήσαμε!

Πώς συνδυάσατε τις δυνάμεις σας σε αυτό το εγχείρημα και ποιες είναι οι δραστηριότητες που προτινάτε;

Παρά τα διαφορετικά μας επαγγελματικά προφίλ, την οργάνωση την στήσαμε με την ιδιότητα μας ως μαμάδες. Εχοντας συμμετάσχει ενεργά στη βιβλιοθήκη του σχολείου των παιδιών μου έφερα την εμπειρία της οργάνωσης και λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη ήταν η αρχική ιδέα γιατί με όλα τα βιβλία που αγοράζαμε κάθε χρόνο για τα δικά μας παιδιά σκεφτήκαμε ότι είναι κρίμα να μην μπορούν να διαβαστούν και από περισσότερα. Στη πορεία μας δώρισαν κάμποσοι γονείς με μεγαλύτερα παιδιά

βιβλία και λάβαμε και από κάποιους εκδοτικούς οίκους. Βέβαια δεχόμαστε ακόμα δωρεές!

Πως κύλησε η πρώτη χρονιά λειτουργίας του Μικρού Καραβιού σας ;

Τη χρονιά που πέρασε κάναμε πολλά και έχουμε τόσες εντυπώσεις που θα χρειαζόμασταν πολλές σελίδες για να τα περιγράψουμε. Με δυο λόγια, να πούμε ότι στη χειροτεχνία που φτιάξαν τα παιδιά μια μακέτα με ένα βιότοπο και πολλά διαφορετικά ζώα, έντομα και φυτά -αληθινά και φανταστικά- εντυπωσιαστήκαμε από την απίστευτη φαντασία τους. Επίσης, ότι η βραδιά κινηματογράφου ήταν μεγάλη επιτυχία παρότι η ταινία ήταν απαιτητική. Χαρήκαμε πάρα πολύ που φέραμε ποιοτικό κουκλοθέατρο από την Ελλάδα και δείξαμε στα παιδιά, ενώ να πούμε ότι για το φτιάξιμο μελομακαρόνων πριν τα Χριστούγεννα, -παρά τα 10 εκατοστά χιόνι και τους δρόμους κλειμένους-, ήρθαν παιδιά και κάναμε 7 ταψιά!

Όσο για τη βιβλιοθήκη και τους μικρούς μας βιβλιοφάγους, μαζέψαμε σε μια χρονιά πάνω από 600 βιβλία.

Ελπίζουμε και η φετινή χρονιά να κυλήσει έτσι, με χαρούμενα πρόσωπα και ευχάριστες εκπλήξεις.

Φέτος το Καράβι άρχισε τις δραστηριότητες του με μία επίσκεψη στο Cinquantenaire ;

Για τη πρώτη δραστηριότητα της φετινής χρονιάς θέλαμε κάτι που να έχει σχέση με Ελλάδα μεν αλλά που να μας επιτρέπει να είμαστε εν μέρει τουλάχιστον έξω



Με επίκεντρο το παιδί το Μικρό Καράβι είναι ένας ελληνόφωνος χώρος δημιουργικές απασχόλησης, κοινωνικοποίησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Η βιβλιοθήκη του με καλοδιαλεγμένα παιδικά βιβλία προσφέρει ένα κίνητρο, μια νέα κατάκτηση για κάθε παιδάκι που θα δανειστεί ένα βιβλίο το Σάββατο το πρωί και θα το μοιραστεί με την οικογένεια του στο σπίτι. Το Μικρό Καράβι με ένα σύγχρονο και ευχάριστο τρόπο καλλιεργεί την ελληνικότητα στα παιδιά σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον.

Πάντα με ένα χαμόγελο συνέπεια και αφοσίωση και με νέες ιδέες για τα παιδιά μας περιμένουν η Παυλίνα, η Λένα και η Σοφία. Παιχνίδια παντού, ζωγραφική, παραμυθάκια, ομαδικά παιχνίδια συζήτησης για πολλά και διάφορα αλλά προ πάντως χιούμορ! Τραγουδία και χριστουγεννιάτικα κάλαντα, βασιλόπιτα, εκπλήξεις, παιχνίδι στον κήπο της ηλιόλουστες μέρες της Ανοιξης, σπιτικό cake που μοσχομυρίζει, χαλβάς και καρυδόπιτα. Και για τους γονείς που συνοδεύουν τα παιδάκια, φιλοξενία και συμβουλές και ο νοστιμότερος καφέ!

Καραγκιόζης, Φασουλής, Μάγισσα Ντο Ρε Μι – δεν προλαβαίναμε τις παραστάσεις. Αυτά και άλλα πολλά ζήσαμε στο μικρό καράβι μία χρονιά.

Το Μικρό Καράβι είναι ένας χώρος προσφοράς στο παιδί, στους γονείς και στον πολιτισμό.

Είναι η κοινωνική προσπάθεια και το επίτευγμα τριών δραστηρίων κυριών με πολύ κέφι.

Τις ευχαριστούμε θερμά.

Μια μαμά

Ιωάννα Αυγερινού

στη φύση: το φθινόπωρο ο καιρός είναι συχνά πολύ γλυκός στο Βέλγιο και πρέπει να το εκμεταλλευτεί κανείς, ειδικά με παιδιά. Σκεφτήκαμε λοιπόν την επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο των Βρυξελλών που βρίσκεται στο πάρκο του Cinquantenaire με πικ-νικ στη συνέχεια



και παιχνίδια σε ένα από τα όμορφα σημεία του πάρκου. Στο μουσείο, η πτέρυγα που αφορά την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένη και περιέχει ουσιαστικά αγγεία. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή και λίγος κόσμος έχει πάει με τα παιδιά του. Επικεντρωθήκαμε λοιπόν στη χρήση των αγγείων, την καθημερινή ζωή των αρχαίων, τα παιχνίδια των παιδιών εκείνης της εποχής. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τη πλευρά των παιδιών, ζωγραφίσαμε, είπαμε μύθους και παίξαμε μέσα στο μουσείο, που, ευτυχώς το είχαμε σχεδόν δικό μας. Στο πικ-νικ, αφού φάγαμε, ήπιαμε και πήραμε δυνάμεις, παίξαμε κάποια παιχνίδια και ...ορισμένα έμοιαζαν παράξενα πολύ με αυτά των παναθηναϊκών αγώνων και των παιχνιδιών που περιγράφονταν στα αγγεία! Η χαρά της δραστηριότητας ήταν ότι στο τέλος τα παιδιά δε ήθελαν να φύγουν.

Συνέχεια του προγράμματος της δεύτερης χρονιάς;

Για τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας της οργάνωσης προτείνουμε: για τα μικρά παιδιά, διάβασμα παραμυθιού και παιχνίδι με καφέ για τους γονείς τα Σάββατα. Και γι' αυτό εμπνευστήκαμε από οργανώσεις άλλων εθνικοτήτων, έχοντας περάσει και οι τρεις την περίοδο που τα παιδιά μας ήταν μικρά, μοναχικά, τότε που έχει κανείς περισσότερο ανάγκη να συναντήσει άλλους γονείς που βρίσκονται στην ίδια φάση και να μπορούν να μιλούν, ενώ τα παιδιά τους είναι απασχολημένα ακούγοντας μια ιστορία στα ελληνικά. Για τα μεγαλύτερα παιδιά έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μιας δραστηριότητας τον μήνα για όλη τη χρονιά. Πιο συχνά θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να προλαβαίνουν, εφόσον έχουν και άλλες δραστηριότητες και βέβαια

Είναι πια τα παιδιά που οδηγούν συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις και εκφράζοντας τις ανάγκες τους.

πρέπει να προλαβαίνουμε κι εμείς. Οι δραστηριότητες ποικίλουν από πλάσιμο μελομακαρόνων πριν τα Χριστούγεννα, μέχρι ατελιέ μασκών με γύψο με Ελληνίδα καλλιτέχνη. Επιπλέον, οργανώνουμε θεατρικό εργαστήρι δύο φορές τον μήνα με εμπυχωτές ηθοποιό του Εθνικού θεάτρου και σχολική ψυχολόγο. Επίσης, μάθημα ελληνικών για την ετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας από ειδική δασκάλα. Να μην ξεχάσουμε και το μάθημα αυτοεκτίμησης από σχολική ψυχολόγο. Ρίξτε μια ματιά για το αναλυτικό πρόγραμμα μας στην ιστοσελίδα μας : www.itanepnamikrokaravi.be. Διοργανώνουμε κατά τη διάρκεια

Η μητρική γλώσσα αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο στην εξέλιξη του ατόμου, στη δημιουργία ταυτότητας και στην ομαλή ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Μητρική είναι η γλώσσα του ενός από τους δυο γονείς, με την οποία το παιδί πρέπει να έρθει σε επαφή για να διασφαλιστεί τόσο η προσωπική του εξέλιξη όσο και η ακαδημαϊκή του επιτυχία.

Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε δίγλωσσα περιβάλλοντα (εξαιτίας μικτών γάμων ή/και φοίτησης σε αλλογλώσσα σχολεία) και όπου η ελληνική είναι μια από τις δυο χρησιμοποιούμενες γλώσσες έχουν περιορισμένες δυνατότητες να έρθουν σε λειτουργική επαφή με τη γλώσσα. Ο μόνος φορέας μετάδοσης της γλώσσας είναι ο γονιός που μιλά την ελληνική.

Η γλώσσα από την άλλη δεν είναι ένας νεκρός μηχανισμός που κατακτιέται μέσα από βιβλία και ψυχρές διαδικασίες μάθησης. Είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας που κατακτιέται μέσα από διεργασίες λειτουργικές και ουσιαστικές. Για να επιτευχθεί η κατάκτησή της, θα πρέπει το παιδί να έχει επιθυμία και κίνητρο.

Για το παιδί η εκμάθηση μιας γλώσσας γίνεται επιθυμητή όταν φέρνει ευχαρίστηση, δηλαδή όταν γίνεται μέσα από παιχνίδια, όταν οδηγεί σε επικοινωνία και διασκέδαση με συνομηλίκους, όταν έχει λόγους για να τη χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του.

Όλα τα παραπάνω τα βίωσαν οι διοργανώτριες του ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ μέσα από την προσωπική εμπειρία τους με τα παιδιά τους που μεγάλωναν σε δίγλωσσα ή/και τρίγλωσσα περιβάλλοντα και που εκτός από τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στο σπίτι και μάλιστα μόνο από τον ένα γονιό δεν είχαν τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσουν κάπου αλλού. Αναγνώρισαν λοιπόν τις παραπάνω ανάγκες πρώτα ως προσωπικές τους ανάγκες και κατόπιν ως ανάγκες της κοινωνίας των Βρυξελλών και δημιούργησαν με πολύ κέφι και μεράκι το ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ, το οποίο ξεκίνησε δειλά πριν από ένα χρόνο και μέσα στο διάστημα αυτό μεγάλωσε όχι μόνο σε αριθμό μελών αλλά και σε δράσεις και σε ιδέες που προκύπτουν από τη δημιουργική συνεργασία της Λένας, της Παυλίνας και της Σοφίας, αλλά και από την επικοινωνία τους με την ελληνική κοινότητα και τις ανάγκες της πάνω στο χώρο αυτό. Είναι πια τα ίδια τα παιδιά που οδηγούν συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις του ΚΑΡΑΒΙΟΥ και εκφράζοντας άμεσα ή έμμεσα τις ανάγκες τους. Εύχομαι στη Λένα, την Παυλίνα και τη Σοφία να συνεχίσουν με το ίδιο μεράκι, κέφι και φαντασία την τόσο δημιουργική και σημαντική ιδέα τους για την ελληνική κοινότητα των Βρυξελλών.

Φιλίτσα Πρεπουσιδίου
PhD, MEd, Εκπαιδευτικός,
Σχολική Ψυχολόγος

της χρονιάς και κάποια παιδικά θεάματα με καλλιτέχνες που φέρνουμε από την Ελλάδα. Τη χρονιά που πέρασε φέραμε κουκλοθέατρο και καραγκιόζη.

Από τη στιγμή που η οργάνωση άρχισε να γίνεται γνωστή, είχαμε προτάσεις από διάφορους Έλληνες που προσφέρονται να πάρουν μέρος στο πρόγραμμά μας

Τελικά έχει πλάκα να είσαι Έλληνας και να μην είσαι ο μόνος, γιατί όλοι οι καλοί χωράνε στο Μικρό Καράβι.

εθελοντικά ή που συνεργάζονται μαζί μας και έτσι φέτος το πρόγραμμα μας έχει μεγαλύτερη ποικιλία.

Ποιο είναι το πιο θετικό σημείο του Καραβιού για εσάς;

Ο κόσμος που γνωρίζουμε, μια χούφτα Έλληνες και Ελληνίδες του Βελγίου, καταπληκτικοί άνθρωποι που δεν θα είχαμε γνωρίσει ποτέ αν δεν είχαμε ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. Επίσης, οι νέες οικογένειες, Έλληνες που λόγω της κρίσης μετακόμισαν πολύ πρόσφατα στο Βέλγιο, και λέμε Βέλγιο και όχι μόνο Βρυξέλλες

γιατί η οργάνωση έχει πλέον μέλη και από την Αμβέρσα, τη Λουβαίν και την Wavre, και το Καραβάκι μας γίνεται για αυτούς σανίδα ελληνισμού και συντροφιάς στη καινούρια χώρα που βρέθηκαν.

Κάτι άλλο για το μέλλον;

Εχουμε μεγάλη φαντασία η αλήθεια είναι (γέλια) και όλο και μας έρχονται ιδέες, να δούμε τι θα πρωτοκάνουμε. Επειδή όλη η προσπάθεια γίνεται εθελοντικά, περιοριζόμαστε από τον χρόνο που μπορούμε να διαθέσουμε. Αλλιώς, να, ένας μεγαλύτερος χώρος θα ήταν καλύτερος, ενδιαφέρουσες συνεργασίες κ.α. πολλά. Είμαστε από την αρχή ανοιχτές σε προτάσεις γονέων και μελών και κάποιες από αυτές τις πραγματοποιήσαμε ήδη στο φετινό πρόγραμμα αλλά θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να ρωτάμε γύρω μας, να ψάχνουμε και να ταξιδεύουμε χαρούμενα. ■

www.itanenamikrokaravi.be
itanenamikrokaravi@gmail.com
 Avenue Louis Jasmin 109
 1150 (Woluwe-St.Pierre) Bruxelles

Υπεύθυνες:

Παυλίνα Μαρκοπούλου, Σοφία Καβαρατζή, Λένα Χατζηγηγορίου



Είναι ένα μικρό Καράβι που ταξιδεύει εδώ και δύο χρόνια

Την στιγμή που όλοι περιμένουν και προσεύχονται να βγάλει κάποιος άλλος τα κάστανα από τη φωτιά, τρία κορίτσια με περίσσειμα ψυχής έκαναν αυτό που έκαναν πάντα στην καθημερινότητά τους και το μοιράστηκαν μαζί μας.

«Τι έχουμε στα χέρια μας;» ήταν το ερώτημα. Βιβλία, παιχνίδια, ένα μέρος του σπιτιού μας, κέφι, ωραίες συνταγές και ιδέες. Ναι λοιπόν, θα τα μοιραστούμε, όλοι οι καλοί χωράνε λέμε στην κουλτούρα μας. Μητέρες ενωμένες ποτέ νταουνιασμένες. Και εγένετο το «Μικρό καράβι».

Πώς μεγαλώνεις τα παιδιά σου σε μια χώρα που σαν εικόνα, καιρός, γεύσεις είναι τελείως διαφορετική από αυτή στην οποία έζησες και όπου η γλώσσα είναι άλλη από αυτή που θέλεις να μιλήσεις; Και έχεις και μικτό γάμο;

Πώς θα στείλεις το παιδί σου στο σχολείο με ένα τάπερ φακές και δε θα φρικόρει ακόμα και το γιαπωνεζόπουλο; Και άντε από την πολλή φακή και τη σπανακόπιτα ο νεαρός βλαστός σας να σηκώνει τα τραπεζάκια με το ένα χέρι. Τότε οι συμμαθητές του θα τον περάσουν ως προτοξάδελφο του Σούπερμαν και αυτό το χρυσό με το σκουροπράσινο από μέσα ως ειδικό φαί από τον πλανήτη Κρύπτον. Ελα ντε που αυτή ήταν σπανακοτυρόπιτα και εκείνος Έλληνας. Και άμα στην ανάγκη του για αναγνώριση το πιστέψει και ο ίδιος; «Τι είναι η πατρίδα μας; Μην είν' οι κάμποι...»

Στην αδυναμία της απάντησης αυτού του δύσκολου φιλοσοφικού ερωτήματος παίρνεις ένα Σάββατο πρωί ως άλλος Οδυσσεάς μαζί με το παιδί σου το Μικρό Καράβι και ανακαλύπτете πόσο ωραίο είναι ν' ακούς ιστορίες στα ελληνικά και να μπορείς να τις πάρεις μαζί σου αυτές και άλλες τόσες για να στις διαβάξει ο μπαμπάς το βράδυ. (Έξτρα μπόνους η μία ώρα με τον μπαμπά, μια και η μαμά δεν ξέρει ελληνικά.)

Ασε που έμαθες να κάνεις καλύτερους κουραμπιέδες από τη γιαγιά. Ασε που απέκτησες καινούργιους φίλους που μιλάνε όλοι ελληνικά. Κρίμα που δεν είσαι από τον Κρύπτον. Αλλά έμαθες να φτιάχνεις και να παίζεις Καραγκιόζη και αυτές οι μπούφλες που ρίχνει στο Χατζιαβάτη έχουν πιο πολλή πλάκα από τον Σούπερμαν. Και δε μιλάμε για τις βραδιές σινεμά με ποπκόρν και τα αποκριάτικα πάρτι.

Τελικά έχει πλάκα να είσαι Έλληνας και να μην είσαι ο μόνος, γιατί όλοι οι καλοί χωράνε στο Μικρό Καράβι.

Όλα είναι η πατρίδα μας, και αυτά κι εκείνα...

Κίμων Φωτιάδης